

Posttidning B
Budbäraren
Box 23001
750 23 Uppsala

516578 Carl-Olof Strand
EFS Mission - bäst behövs OCR- 220234085920
Slättervägen 89
135 42 TYRESÖ
13500
Lokal

Ge gärna en gåva till "EFS mission - där det bäst behövs" via bg 901-0026 och ditt OCR-nummer vid adressen.

De' våras i Hammarbykyrkan

Hallå där, Leif Åkesson ...

... ÄR DET SANT att sånggruppen De' våras återförenas?

– Ja, men bara tillfälligt för en konsert. Den blir i Hammarbykyrkan i Stockholm i slutet av mars.

Vems idé var det?

– Det är väl någon nostalgiker som vill höra oss igen.

När började ni sjunga tillsammans?

– Det började sommaren 1975, när Ingela (Granlund) och Thory (Åkesson) var 18 år och skulle sjunga i Mobackenkyrkan. De ville ha uppbackning av mig och Bengt (Burström). Vi övade in några sånger och kände att allt stämde på en gång. Så då bestämde vi oss för att göra en sånggrupp av det.

Hur länge höll ni på?

– Aktivt till slutet av 1980-talet. Sedan dess har det blivit några enstaka gånger.

Vad var drivkraften?

– Visserligen kom vi från EFS i Skellefteå allihop. Men det var inte för att evangelisera genom sången som vi höll på så länge. I repertoaren fanns både kristna och profana sånger. Det viktigaste var att det skulle vara roligt att sjunga!

Ni blev snabbt rikskända. Hur gick det till?

– Hösten 1975 skulle *Våra favoriter*, programmet med Gnesta-Kalle, sändas från Skellefteå. Då var vi med och sjöng och blev uppmärksammade.

Fick ni spela in skivor också?

– Ja, 1978 fick vi åka ner till Stockholm och spela in en LP-skiva för Cantio, EFS skivbolag. Vi gjorde en version av *Gå Sion, din konung att möta* där vi imiterade

en blåsorkester. Det blev lite uppståndelse kring det, alla gillade inte att man skojade till det. Samma år uppträdde vi i teve också. Vi fick förfrågningar från hela landet om att komma och sjunga. En andra skiva blev det 1981. Nästan varenda helg var vi ute.

Tjänade ni några pengar?

– Inte ett öre, vi gjorde det ideellt för att det var roligt. Vi fick reseersättning, inget mer. Och trots att vi reste över hela Sverige hann vi inte se så mycket. Vi for någonstans, sjöng, for hem.

Vad gör ni nu för tiden?

– Jag är den enda som jobbar med musik på heltid, sedan år 2000 är jag körledare. Thory är mellanstadie lärare, Ingela är chef på sjukhuset och Bengt är ingenjör.

Blir det samma låtar som förr?

– Ja! Vi träffades förra helgen och övade. Det märktes att vi är äldre, vi fundrade över tonartssänkning på flera låtar. Men däremot sitter det kvar som vi lärde oss som unga. Då var vi inte så bra på notläsning, utan lärde oss allt utantill. Det fastnade!

ERIKA CYRILLUS



Ingela Granlund, Thory Åkesson, Leif Åkesson och Bengt Burström från tiden då det först begav sig för De' våras.



När du skall ha en fest, så bjud fattiga och krymplingar, lytta och blinda.
(Luk 14:13)

